



Ons fractielid Nellie Bliet loopt bij diverse personen en organisaties mee, die zich op wat voor manier dan ook positief inzetten voor de maatschappij. In de rubriek 'Nellie's Blick' geeft Nellie haar blik hierop. Hierbij aflevering 7: Stichting Variant Goes

Via het etentje van "Gezond koken in de wijk" ben ik uitgenodigd op de mosselavond van Stichting Variant Goes op vrijdagavond 25 januari 2018 in De Spinne in de Goese Polder. Stichting Variant Goes brengt door middel van diverse activiteiten mensen met verschillende culturele achtergronden samen. Je leert elkaar kennen en daardoor komt er meer begrip over en weer voor de ander. Ook de activiteiten kennen een grote variatie, van samen koken in "Multicultureel eten" tot en met "Kleurrijk Goes" op de Grote Markt.



\*\*\*\*\*

**Multicultureel eten**  
2018

Kosten: €9,00 p.p. 3-gangen menu

- Koffie en thee zijn gratis.
- Friesland aanwezig

Aanvang: 18.00 uur

Aanmelden uiterlijk 5 dagen van te voren bij:

Kenneth: Mohr: 06-46-326691  
Halima: Mohr: 06-46387552  
Guler: Mohr: 06-18279512  
Ylke: Mohr: 06-10874392  
[info@variantgoes.nl](mailto:info@variantgoes.nl)

\*\*\*\*\*

**De Multi-Culti Eten**  
Samen genieten van gerechten uit alle landen van de wereld.

Datum	Activiteit	Locatie
26 januari 18.00 - 21.30	Multiculti koken	De Spinne
23 februari 18.00 - 21.30	Multiculti koken	Nader Bekend
10 maart 17.30 - 21.30	Vrouwensavond	De Spinne
13 april 18.00 - 21.00	Interreligieuze - ontmoeting	De Cirkel
25 mei 18.00 - 21.30	Multiculti koken	Nader Bekend
Mei vakantie: 28/04 - 06/05 Bierfeest 13/10 - 21/10 Zomervakantie 07/07 - 19/08		
22 juni 18.00 - 21.30	Multiculti koken	Nader bekend
08 juli 11.00 - 21.00	Kleurrijk Goes	Grote Markt
17 augustus 17.00 - 21.00	Multiculti BBQ	Ambacht Centrum
23 september 18.00 - 21.00	Multiculti koken	Nader Bekend
26 oktober 18.00 - 21.00	Multiculti koken	Nader Bekend



De mosselavond begint om 18.00 uur en we wachten nog even op een gezelschap dat uit Rotterdam moet komen. Ondertussen worden we door Kenneth van 't Kruys voorgesteld aan onze tafelgastheer Ibrahim uit Syrië. Ibrahim Al Obaied is nu 2,5 jaar in Nederland en spreekt al behoorlijk goed Nederlands. Hij is, zo vertelt hij ons, docent Engels en mag sinds kort als stagiair werken op het Pontes College. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen. We (ik heb 2 vriendinnen meegenomen) hebben best veel vragen mogen stellen en Ibrahim heeft ze keurig

beantwoord. Zijn huis in Syrië staat er nog, maar de huizen van zijn burens liggen in puin en zijn huis heeft schade opgelopen. Teruggaan is voorlopig geen optie, omdat het de ene week veilig "lijkt", en de andere week er weer gevochten wordt. Het is schijnveiligheid. Hij heeft geen familie hier, behalve zijn gezin. Ook geeft hij trainingen bij de GGD over gezondheid en voeding. Deze trainingen geeft hij ook aan statushouders. De mosselen en de frietjes waren lekker, we waren in goed gezelschap en hebben weer heel wat geleerd deze avond. We hadden een uitstekende gastheer aan Ibrahim. Tevens ben ik van plan zeker meer avonden of activiteiten



te bezoeken van Stichting Variant Goes. Kijkt u voor meer informatie op [www.variantgoes.nl](http://www.variantgoes.nl) en wellicht mogen we we u ook een keertje begroeten op één van de activiteiten van Stichting Variant Goes.

Als Nieuw Goes staan wij achter het feit dat immigranten snel en goed integreren in onze samenleving. Ibrahim is hiervan een perfect voorbeeld. Ik bedank Ibrahim voor zijn goede gastheerschap.

Omdat ik vind dat Stichting Variant Goes heel veel werk verricht en veel activiteiten organiseert om mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen in de Gemeente Goes, wil ik ook hen een Ganzenvaar geven.

.

Nellie Bliet